

Pieter den Herder. (okt 1889 – nov 1965)

Pieter den Herder was een echte Rotterdammer, geboren in Kralingen.

Zijn ouders hadden een viszaak.

Na de middelbare school is hij gaan werken bij de PTT, hij heeft zijn diploma telegrafist gehaald en heeft gevaren, hoe lang weet ik niet.

Omdat de viswinkel niet genoeg opleverde moest hij zijn ouders onderhouden en kon hij zich niet permitteren te trouwen. Hij is dan ook laat, in 1929, met mijn moeder getrouwd.

Hij heeft zijn m.o. akte gymnastiek gehaald (in 1913)? Toen bestond de akte al wel, maar er waren nog geen opleidingen). Hij is daarna gaan lesgeven in centraal Rotterdam. Zijn gezin breidde zich uit, in 1930 met een zoon Bert (overleden 2008), in 1933 nog een zoon (overleden 1993). In 1937 verhuisde het gezin naar Kralingen, waar ik, Jeannette, in 1938 werd geboren. Zijn ouders leven inmiddels niet meer.

Vanwege zijn leeftijd hoefde hij in 1940 niet in het leger en hij is rond die tijd begonnen met een opleiding Heilgymnastiek en Massage. In de oorlog komt de opleiding op een laag pitje, Ik denk dat hij zijn diploma rond 1946 heeft gehaald.

In 1947 komt er een abrupt einde aan zijn carrière van gymnastiek leraar door een motor ongeluk, waaruit hij evenwichtsstoornissen overhoudt. Hij gaat nu werken in een eigen praktijk Heilgymnastiek en Massage. Hij wordt heel erg gewaardeerd door zijn cliënten o.a. doordat hij ruim de tijd neemt voor de behandelingen. Hij probeert zijn kinderen enthousiast te maken voor sport. Ik mocht met 11 jaar gaan tennissen en dat doe ik nog steeds!

In 1965, na enkele lichte TIA's neemt zijn gezondheid snel af en hij overlijdt in november 1965 na een leven van hard werken. Hij was een fijne, doch nogal strenge vader voor ons kinderen.

Ik ben blij dat hij onze dochters nog heeft gekend.

Mijn moeder heeft zijn studieboeken lang bewaard, maar toen ze kleiner ging wonen heeft zij ze aan Mariette Kasteleijn gegeven.

Jeannette Nootboom den Herder.

